

## Kåre

Spjut- och bågsmiden Kåre, stamfader för Jöns-släkten i Ökne eller Åslundssläkten i Brattås, bodde ungefär å nuvarande kyrkvärden A P Grundins gård i Ökne. Han var sålunda nära granne till Prästöckne.

Han var en myndig man med stadgat anseende som skicklig vapensmed. Han var även vida känd för sina goda skarpa spjut, som i tyngd voro väl avvägda. Han hade en synnerlig förmåga att tillverka vassa eggjärn, värderade för sitt goda bett.

Kåre hade liksom andra yrkesidkare sin jord i Bolbyn, där han bodde.

Prästöckne var på Kåres tid en samlingsplats för vägfarande vikingar och birkarlar. Man tog sig gärna någon dagsvila här, där främlingar kommo och foro och någon gång stannade veckan över dels för vila, dels för inväntande av släktingar och vänner och dels för köpslående. Detta gjorde, att Kåre här fick en god marknadsplats för sina vapens och smidens avsättande. Man kan säga, att han här på lediga stunder fick ett kärt tillhåll. Här i Prästöckne fick han kännedom om märkligare tilldragelser, som timat vida omkring. Här blev han även påverkad av tidens politiska och andliga känslöstämningar och rörelser.

Å Prästöckne hölls årligen marknad för byteshandel den 3 augusti.

Mot lax, torkade gäddor och skinn av vilda djur såsom lo, utter, järf, bäver, räv, björn, älg, hermelin och ekorre tillbytte man sig salt, tobak, hampa, specerier o vissa tyger till helgdagskläder. Järn (myrjärn) och smiden av socknens smeder utgjorde även bytesvaror. Råg från andra trakter var även bytesvara.

För Kåre var tiden omkring den 3 augusti en verklig högtid, då han kunde omsätta sina händers arbeten och gårdens produkter mot nödvändighetsvaror. Kåres byteshandel blev för honom vinstgivande. Han blev en välbärgad man.